

zoeken naar tekenen van die goede toekomst. Waar gaat het wel goed, of waar wordt hoop zichtbaar, en hoe kun je daarbij aansluiten? Het is een kwestie van zoeken en uitproberen, improviseren en oefenen. Dit geldt zowel voor traditionele als nieuwere vormen van kerkzijn en voor onze rol in ons deel van de samenleving.

Het zoeken naar verbinding en verbondenheid is een lastige weg om te gaan. De kunst zal zijn om niet ontmoedigd te raken. En het is belangrijk om een goed verhaal te vertellen, dat open is en uitnodigt om mee te doen. Een goed verhaal kan helpen om vanaf de basis naar bondgenoten en reisgenoten te zoeken. We willen openstaan voor onze omgeving, een knooppunt zijn. Een open netwerkgemeente die optimaal samenwerking zoekt. Dit doen we door intern en extern op moderne wijze te communiceren over onze activiteiten en geloof. We maken deel uit van de wereldwijde beweging van kerken van onze Heer Jezus Christus en zoeken de verbinding met andere kerken en christenen. We willen geen losse, individuele kerkplek zijn, maar open staan voor het verbindende netwerk van kerkplekken en voor dit netwerk zorgdragen.

Gemeente – zijn, onze roeping ontdekken en waarmaken, doen we met zijn allen. Daarbij zijn er verschillen in taken en begaafdheden.

De **jeugdraad** probeert contact te leggen en te onderhouden met kinderen, jongeren en hun ouders. Zij organiseert verschillende activiteiten voor en met kinderen en jongeren. Zij wil kinderen en jongeren ondersteunen om de inhoud van het geloof en de rituelen van de kerk te leren kennen. Er is binnen de gemeente en de kerkenraad veel waardering voor het werk van de jeugdraad.

Het college van diakenen wil binnen en buiten de kerk mensen steun geven, d.m.v. collectes en activiteiten, zowel in eigen omgeving als landelijk en wereldwijd.

Het beleid van de **pastorale raad** zal er de komende vier jaar op gericht zijn om de verbondenheid binnen de gemeente te bevorderen. Daarvoor zijn gesprekken met gemeenteleden (huisbezoek en groepswork) een belangrijk middel. In vertrouwen op God delen we ons geloof met elkaar. Een tweede speerpunt van het beleid is het bevorderen van het open karakter van onze gemeenschap. We willen verbonden blijven of verbonden worden met iedereen die daarvoor open staat. Ons motto is: houdt moed, heb lief.

De prioriteit van het **College van Kerkrentmeesters** is het onderhoud van de gebouwen zowel binnen als buiten op een degelijke manier uit te voeren. Nadat de Samenstroom als gemeentelijk monument is aangemerkt zal het CVK er naar streven de maximaal beschikbare subsidie voor onderhoud aan te vragen en te benutten. Het reeds ingezette onderzoek om te komen tot een duurzame kerk zal verder uitgewerkt

Het streven is erop gericht dat de kerkzaal en Ons Centrum middels verhuur worden beschikbaar gesteld. Het financiële beleid zal erop gericht zijn om te komen tot een beheersbaar tekort waarbij in de toekomst de inkomsten en uitgaven beter in balans zijn. Het overleg met aangrenzende gemeenten kan verder gestimuleerd worden om gezamenlijke problemen te bespreken.

Handen uit de mouwen en meedoen!

Iedereen steekt naar eigen vermogen de handen uit de mouwen bij activiteiten, commissies en projecten. We zijn blij met de onderlinge verbondenheid tussen onze leden en het plezier dat mensen hebben in het kerkenwerk. Dat is voor ons belangrijk. Het draagt bij aan geloof en identiteit en het versterkt ons gezamenlijke antwoord op onze roeping. Wij zijn een kerk die: vrolijk is, open en levenslustig, waar echte aandacht is voor mensen, waar mensen naar elkaar luisteren, waar mensen bij elkaar horen, waar ruimte is voor verdieping, waar ruimte is voor het Heilige. Vanuit die kern kunnen we leven en werken.