

Donderdag 2 april / Thema: De liefde die zich neerbuigt.

Orgelspel

Voor de viering begint wordt het stil in de kerk

Psalm 116:1, 3

Votum en groet.

Psalm 116:4, 7

Gebed

Lezing: Johannes 13:1-15

Lied 556:1, 4, 5

Overdenking

Lied 653:1, 2

Gebeden

Tafelgebed

Lied 405:1, 2

Tafelgebed

Zegen over brood en wijn

Vredegroet:

Gemeente gaat staan

Voorganger: “De vrede van onze Heer Jezus Christus zij met u. De vrede die Hij gaf in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, de vrede die niet van deze wereld is, maar die ons draagt wanneer woorden tekortschieten.”

De gemeente: “Zijn vrede zij ook met u.”

“Christus heeft ons liefgehad tot het uiterste. Hij heeft zich voor ons neergebogen en ons de weg van de dienstbaarheid getoond. In zijn naam mogen wij elkaar de vrede toewensen, als een teken van de weg die wij met Hem gaan.”

“Wens elkaar de vrede van Christus.”

De gemeente wendt zich tot elkaar met een zacht uitgesproken “vrede”, en met een handdruk.

Voorganger: “De vrede van Christus blijve met u, in deze nacht en in alle nachten van uw leven.”

De gemeente gaat zitten.

Delen brood en wijn

Dankgebed

Lied 802:1, 4

Zegenbede

Lied 416:1-4

Daarna in stilte weggaan